

Ideeën voor een Coronaherdenking

Een belangrijk idee is om geen statische herdenking te houden maar een dynamische: een tocht langs verschillende plekken. Elke plek heeft zijn eigen betekenis. Je zou het kunnen vergelijken met kruiswegstaties, die ook allemaal een afzonderlijk aspect van een verhaal vertellen, en met elkaar een verhaal vormen. Plekken waar je langs kan gaan: een verzorgingstehuis, een hospice, een school, een winkelcentrum, een theater, een ziekenhuis, een begraafplaats.

Een variant hier op is om zo'n herdenking zelfs niet op een zelfde tijdstip te houden, maar een route uit te zetten, en per plek een verschillende QR-code te hebben. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Probeer niet idioot origineel te zijn, wees niet bang voor het herdenkingsrepertoire dat de laatste 30 jaar ontwikkeld is. Dat is bekend en daardoor werkt het. Mensen hoeven dan niet bezig te zijn met: wat willen ze nu eigenlijk van me. Genoemd worden: een minuut stilte, onthulling van een tijdelijk of permanent kunstwerk, optredens van muziek, spoken word. Namen noemen van overledenen, namen zingen van overledenen. Applaus, beertjes en andere knuffels neerleggen. Bomen planten, bollen planten. Poëzie, dans, Coronadans.

Een ritueel dat mensen zelf kunnen uitvoeren is krachtiger dan een ritueel dat namens hen gedaan wordt

Losse opmerkingen en ideeën:

'Het hoeft niet groot. Je kan ook vrij klein beginnen. Er komt (helaas) vast nog wel weer een nieuwe herdenking, dan kan je het bestaande uitbreiden'.

Zorg ervoor dat meerdere generaties mee doen.

Laat de beiaardier een (speciaal) lied door de stad beieren.

Een gedichtenwedstrijd

Poëzie, dans, toespraak, niet elitair: eten (humus).

Tranenschaal, waar iedereen een traan in kan gieten of een steentje/knikker in kan leggen.

Werk je in een ziekenhuis of instelling werk dan aan draagvlak: doe het niet als geestelijke verzorgers, want dan wordt het iets van de geestelijk verzorgers, maar vorm een team met verplegenden, verzorgenden en artsen. Investeer in de contacten met de Raad van Bestuur. Houd er rekening mee dat veel mensen uitgeput zijn. Probeer te regelen dat enkele verplegenden en verzorgenden uren krijgen om te organiseren, zodat ze het niet in hun vrije tijd hoeven te doen. Of houd één brainstormsessie van een uur waarop veel mensen kunnen komen en werk het met een paar mensen uit.

Lotusbloemen vouwen en die op een drijvertjes op een vijver zetten.

Korte filmpjes maken hoe mensen de Coronatijd beleefd hebben. In een instelling of ziekenhuis kunnen die op het Intranet worden gezet.

Kijk breed voor samenwerking: Rotary, Lions, uitvaartondernemingen, Raad van Kerken, moskeeën, begraafplaatsen, voetbalclubs, kunstenaars, kunstinstellingen, wijkteams, buurtcentra, scholen.

'Kom niet bijeen op het Kerkplein of het Gemeenteplein, maar in de hal of de tuin van het ziekenhuis'.

Wees voorbereid op agressie tijdens de herdenking. Overleg daarover met gemeentebestuur/politie.

'Moet je wel het woord herdenken gebruiken, is het niet veel meer stilstaan bij?'

Verdere interessante links:

Onderzoek naar draagvlak herdenken:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/21/rouw-herdenking-en-erkenning-3-21-5-2021>

Verslag Webinar PTHU

<https://www.youtube.com/watch?v=ypXJ3ztD7pQ&list=PLePuvemsG8uk4NLVZtAskPcbSgmZu8GMZ&index=4>

Op de site van de VGVZ (Vereniging Geestelijk Verzorgers) staan ideeën voor rituelen bij een afscheid

<https://vgvz.nl/corona/rituelen/>

Toolkit herdenken: <https://herdenkingorganiseren.arq.org/>

<https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trauma-expert-de-ramp-na-de-ramp-komt-nog-namelijk-de-desillusiefase~bff88c98/>