

Verslag 'Op Goed Gerucht' over 2019-2020

Op Goed Gerucht (www.opgoedgerucht.nl, OGG) is een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en verkondiging.

OGG had op 1 januari 2019 359 leden: predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers. Het aantal leden per 31 december 2020 is 350.

Leden van de stuurgroep per 31 december 2020

Mario Boelen (pastoraal werker Hoofddorp)

Jeannet van Doorn (predikant IJmuiden en startbegeleider Pioniersplekken PKN namens OGG)

Rolinka Klein-Kranenburg (predikant Amersfoort Vathorst)

Berthe van Soest (theoloog)

Erik Jan Tillema (pionier-voorganger, beleidssecretaris Vereniging van Vrijzinnige Predikanten)

Juup van Werkhoven-Romeijn (emeritus-predikant)

Redactie van het blad Op Goed Gerucht:

Barbara de Groot (predikant Velsen)

Jilles de Klerk (predikant Wassenaar)

Rienk Lanooy (predikant Kloosterkerk Den Haag)

Esther de Paauw (predikant Wassenaar)

Rian Veldman (predikant Oegstgeest)

Rinus van Waveren

Georganiseerde studiedagen in 2019/2020

- *18 januari 2019, 39^e Geruchtdag: 'Waarom vieren? Vormen van protestants christendom'*
De eredienst als focus van het geloofsleven is niet langer vanzelfsprekend. Niet alleen neemt het aantal mensen dat wekelijks de diensten bezoekt in rap tempo af, ook kun je je afvragen of een gestileerde liturgie wel het centrum van het gemeentelven zou moeten zijn; waarom niet liever iets anders zoals ontmoeting en gesprek? In plaats van allerlei goedbedoelde snelle oplossingen aan te dragen ('graag goede preken en mooie liederen') stellen we de vraag 'Waarom doe je wat je doet?'
- *21 juni 2019, 40^e Geruchtdag: 'Jesus is the answer!'*
Onze Heer en Zaligmaker. Gestorven voor onze zonden. Het verzoenend bloed van Christus. God uit God en Licht uit Licht... Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren wij, moderne theologen over hem. Best wel een goed mens. Een voorbeeld voor ons allen. Het archetype van de mens die leeft met God. Of valt er toch meer over Christus te zeggen? En ook als je je hart niet aan Jezus geeft – roept hij dan toch 'vrome' gevoelens op? Een geruchtdag rondom de vraag: wie zeg jij dat hij is?
- *24 januari 2020, 41^e Geruchtdag: 'Van U wil ik zingen!'*
Zingen doen we in de kerk, al eeuwen. Van oud gregoriaans tot nu zelfs U2 en Elvis. Het lied als vehikel van geloof en twijfel, als uiting van verdriet, wanhoop en vreugde, als instrument om te mediteren en te bidden. Inmiddels kennen we een heel breed assortiment aan liederen. Waar we vroeger bij het harmonium Johannes de Heer zongen, is het nu Opwekking met een band. En de psalmen en gezangen uit het liedboek zijn aangevuld met liederen uit verschillende tradities, Taizé, Iona, Huub Oosterhuis en wat dies meer zij. Wat bepaalt jouw keuze voor een lied? Wat is de plek van het lied in de liturgie? Wat is de oorsprong van sommige liederen? En ook: Wat zegt jouw liedkeuze over jouw gemeente? Over jouw geloof? Over je plek in het kerkelijk landschap?
- *6 november 2020 42^e Geruchtdag: 'De zin van het leven'*
En toen kwam Corona en moesten we onze Geruchtdag van juni 2020 afzeggen. En dat in het jaar waarin we 20 jaar bestonden. Maar we vonden onszelf opnieuw uit en organiseerden een studiedag volledig online. Zie ook ons youtubekanaal: <https://www.youtube.com/watch?v=-SLnYA8RGuQ>

Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig op zoek is naar 'zin'. Wat kunnen wij deze zoekers bieden? En hebben wij zelf ook nog wel zin? Hoofdspreker was journalist en schrijver **Fokke Obbema**, die onlangs het boek 'De zin van het leven' schreef. Fokke Obbema zal vertellen over zijn zoektocht. Theoloog en schrijver **Alain Verheij** reageerde en ging in gesprek met Fokke.

Verder stonden we toch feestelijk stil bij het 20-jarig bestaan van OGG, de nieuwe website, enkele inspirerende initiatieven van collega's, de Covid-19 situatie en onze nieuwe voorzitter Jeannet van Doorn.

Voor meer informatie over onze studiedagen zie onze website: <https://opgoedgerucht.nl/studiedagen>

Pionieren

In 2016 heeft OGG een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het landelijk projectteam Pionieren van de PKN. Dit heeft ertoe geleid dat wij meedenken over het hoe en waarom van pionieren en betrokken zijn bij trainingen aan pioniers. Ook zijn wij een 'pioniersgeestnetwerk' gestart, voor mensen die willen pionieren in en buiten de kerk in de geest van OGG. In augustus 2018 is het pioniersgeestnetwerk van Op Goed Gerucht ook een 'niche' netwerk geworden binnen de pioniersgemeenschap van de PKN.

De focus van het pioniersgeestnetwerk in 2018/2019 was op theologie die de pioniers draagt en inspireert. Dit om 'ruimzinnige' theologie onder woorden te gaan brengen. Deze focus loopt uit op de publicaties over ruimzinnig pionieren die Op Goed Gerucht van plan is uit te brengen. We gaan voort op de ingeslagen weg, met bijeenkomsten die de focus leggen op ruimzinnige theologie die missionair werk ondersteunt.

- Op 22 maart 2019 een bijeenkomst over het 'geloofsgesprek', met mensen van buiten de kerk. Hoe doen wij dat als 'ruimzinnigen?' Of als 'Op Goed Geruchters'?
- In maart 2019 namen we ook deel aan de pionierstraining en coachten we pioniersteams met het leiderschapspel 'Mirjam en Mozes', speciaal ontwikkeld voor Op Goed Gerucht pioniers.
- Hoe kan je een gesprek over geloof beginnen? Een creatieve verkenning bracht ons dieper in contact met onszelf, ons geloof en hoe daarover te communiceren binnen onze contexten. We deden dit in Engelen op 22 maart 2019. Marloes Meijer, begeleidde ons hierin.
- Op 13 januari 2020 was er een bijeenkomst met Zinnig Noord: 'Meer dan koetjes en kalfjes', de bijeenkomst ging over hoe je als je samen eet, over meer dan oppervlakkige onderwerpen kan praten.

Zie ook de website voor meer informatie: <https://opgoedgerucht.nl/pionieren>

Startbegeleiding pioniers

Jeannet van Doorn is in 2018 namens Op Goed Gerucht benoemd tot startbegeleider pioniersplekken binnen de PKN. Als startbegeleider heeft ze zich beziggehouden met de volgende zaken:

- Begeleiding van gemeenten en startende pioniersteams binnen de PKN in het proces om tot een ruimzinnig pioniersplan te komen (begeleiding van 6 plaatsen in 2019 en 8 plekken in 2020).
- Geven van trainingen tijdens de pionierstraining van pioniersteams rond een van de kernthema's van pionieren. Twee trainingen in 2019 en in 2020 één keer een fysieke en één keer een on-line training.
- Lid van het landelijk team pionieren van de PKN. Het landelijk team pionieren ondersteunt pioniersteams door heel Nederland. Daarnaast proberen ze lessen te trekken uit alles wat er gebeurt, delen ze verhalen en ontwikkelen beleid. Er zijn ongeveer zes vergaderingen per jaar.

Met ingang van januari 2021 heeft Otto Grevink Jeannet van Doorn opgevolgd als de start- en pioniersbegeleider van ruimzinnige pioniersplekken. Een interview met hem staat op onze website:

<https://opgoedgerucht.nl/pionieren>

Boeken over pionieren

We werken aan twee publicaties over ruimzinnig pionieren. Met deze boeken willen we theologie en praktijk van ruimzinnig pionieren in kaart te brengen, versterken, een gezicht geven en het gedachtengoed versterken. Het ene boek is om mensen die nog niet pionieren enthousiast te maken om ruimzinnig te gaan

pionieren. Dat is opgezet aan de hand van interviews met pioniers. Wat drijft pioniers, wat doen ze? Het biedt een beeld van ruimzinnig pionieren in de praktijk. Het andere boek is theoretisch van aard. Dit maken we in samenwerking met prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Daarin komen reflecties op ruimzinnig pionieren aan bod: gebruik van rituelen en manier van bijbel lezen, de geschiedenis van missionair werk. Het biedt ook theologisch instrumentarium voor ruimzinnig pioniers.

Nieuwe website

In 2020 is onze nieuwe website in gebruik genomen: <https://www.opgoedgerucht.nl>. Elke maand plaatst een lid van de redactie of de stuurgroep een blog op de site. We proberen de website aantrekkelijk en actueel te houden. Ook maken we gebruik van het programma Laposta om gerichte E-mails aan onze leden en geïnteresseerden te sturen.

Publicaties

- Januari 2019 Geruchten 56 'Kleurrijke liturgie'
- Voorjaar 2019 Open brief aan de synode van de Protestantse Kerk in Nederland over de nota 'Mozaïek van kerkplekken'.
- Juni 2019 Geruchten 57 'Menselijkerwijs van God spreken'
- Najaar 2019 Geruchten 58 Kerk en Kunst
- Juli 2020 Geruchten 59 'Waar is de wijsheid?'